

## Studietur til Krakow

Byens Netværk arrangement 2006.09.29-10.02

Tekst: Henriette Sofie Larsen

Foto: Michael Mikuta, Søren Hougaard Madsen og Erik Svanemose

Layout: Teddy Olsen

### Fredag den 29. september 2006

23 glade rejsedeltagere mødte op i lufthavnen til den årlige studietur, denne gang til Krakow. Vel ankommet til Krakow kørte vi direkte til Manggha, et japansk center for kunst og teknologi tegnet af arkitekt Arata Isozaki. Det bølgede tag på muséet kunne godt minde om en tidlig udgave af Bjørn Nørgaards Bispebjerg Bakke. Det var så det eneste moderne arkitektur vi så på denne studietur.

Vi indlogerede os på Hotel Logos, som ligger få min. gang fra Krakows bymidte. Allerede en times tid efter blev vi mødt af vores polske guide Martha, som skulle følge os på meget af turen. Vi fulgtes ad gennem byen og hen til vores første fælles middag. Vi spiste middag på en polsk bonderestaurant Chlopske Jadlo, som betyder bondemad. Det var næsten som at sidde på Fri-landsmuséet og maden blev serveret i store træfæde.





## Lørdag den 30. september 2006

Vi var inviteret til møde hos renoveringskontoret i Krakow Kommune. Arkitekt Mark Lukacz fortalte levende og medrivende om udfordringerne ved at restaurere en gammel by.

*[Læs den særskilte reportage om renoveringen]*

Efter dette foredrag fulgte vi med en medarbejder fra kontoret op på Wavel-slottet. Der fik vi special service, idet vi blev låst ind i det færdigrenoverede Zygmunt-kapel og derefter Batory-kapellet som var under restaurering. Vi kunne se håndværkere i gang med restaureringen og fik lov til at kravle helt op under kuplen. Meget fascinerende og sjældent at man kan komme så tæt på.

Derefter et kig ind i Hotel Copernicus, som ligger i en bygning fra 1500-tallet og som efter en gennemgribende renovering nu er luksushotel. Så fint det var. Selv præsident Bush har overnattet der.

Om eftermiddagen mødtes holdet igen til byvandring i den gamle bydel. Vi var i den smukke Mariakirke med det berømte fløjalter i guld. En kirke med en rigdom i detaljer, så man næsten ikke kan rumme det.

I en anden kirke (vi så mange kirker ☺) overværede vi slutningen af et bryllup, og der lød en sang fra en nonne så smukt og klart, at nakkehårene rejste sig.

Middagen spiste vi på Restaurant Chimery, en restaurant i en af de smukt renoverede kældre.







## Søndag den 1. oktober 2006

Søndagen var delt op i to udflugter: Nowa Huta og Auschwitz.

*[Læs den interessante reportage fra Nowa Huta og den medrivende reportager fra Auschwitz]*

Sidst på dagen fortsatte vi det jødiske tema, idet turen nu gik til det jødiske kvarter Kazimierz. De der har set Schindlers Liste ville kunne huske rædselsscener, hvor jøderne samles for at blive kørt til en samlet ghetto. I det hele taget en bydel der emmer af billeder og historier. F.eks. er der flere byhuse i ruiner. Men kommunen kan ikke gøre noget ved dem, da de oprindelige ejere ikke kan findes. Når man kender historien, så virker denne ruin-arkitektur lidt skræmmende.

Vi sluttede af med middag på en jødisk restaurant, hvor vi både fik gefilte fish og andre jødiske specialiteter. Under middagen blev vi underholdt af en fantastisk jødisk trio – Jascha Lieberman Trio – som spillede violin, harmonika og bas. Formiddagens oplevelser i Auschwitz kom lige pludselig meget tæt på. En oplevelsesrig dag.

## Mandag, den 2. oktober 2006

Dagen var til fri disposition i byen.

På vej til lufthavnen sendte jeg et evalueringsskema rundt for at finde ud af, om turen havde levet op til deltagernes forventninger. På en skala fra 1-5 lå vurderingen på 4,78.

